

Spelen en bootje varen

Wie: Ferdinand Jongerius.

Wanneer: 21 september 1949.

Waar: Villa Jongerius, Kanaalweg 49 (toen Jutphaas).



„Mijn geboortehuis was vooral een speelplaats. Je kon heerlijk spelen in de tuin, met

bootjes varen in de vijver. Ik ben er ooit een keer in gevallen en eruit gehaald door de slagersjongen. De kelder was ook erg spannend. Daar waren de wijnopslag en een washok en de dienstmeid sliep daar. In het grote trapenhuis gleden we van de leuningen. 's Avonds om een uur of vijf werden we op het aanrecht gewassen. Dan zag je buiten de werklieden naar huis gaan. We hadden boven wel een badkamer, maar ik denk dat we vanwege het aantal kinderen voor het gemak beneden gewassen werden. De auto van mijn vader had roze bekleding. Die noemden we de kauwgomauto. Ons gezin telde toen acht, later negen kinderen. Mijn twee oudste zussen zijn in Amsterdam geboren, mijn jongste zus in De Meern. De rest, onder wie mijn tweelingbroer, in de villa. Ik heb er niet zo heel lang gewoond. Tot de kleuterschool, toen ik een jaar of 5 was. De villa lag toen nog geïsoleerd van de stad. Er was nog geen brug, we moesten als we naar school gingen bij de Munt het Merwedekanaal over.”

(Jos van Sambeek)



Villa Jongerius.

FOTO RAMON MOSTERD